

TỜ TIN

TÂN ĐÌNH

Địa chỉ: 289 HAI BÀ TRUNG, P8, Q3
Email: gxtandinh289@gmail.com
website: nhathotandinh.net •ĐT: 38.290.093

SỐ 409
NĂM VIII
Thứ bảy
31.10.2015



Tháng 11 là Mùa Báo Hiếu - là Tháng Ân Phúc

+ LM. JB. VÕ VĂN ÁNH



LÁ THƯ
MỤC TỬ



Khi một người thân yêu từ giã cuộc đời mà về với Chúa, thì sợi giây liên kết giữa người còn sống và người quá cố vẫn giữ mỗi dây liên lạc với nhau qua những tâm tình thương mến và qua những câu kinh, xin lễ trong cuộc sống thường ngày.

*Mong toàn thể những người thân yêu bạn hữu
Đã ly trần, nay nghỉ giấc bình an
Được Chúa thương cho hưởng phúc Thiên đàng
Hầu ca tụng tán dương Người mãi mãi.*

I. THÁNG 11 VỀ LÀ MÙA BÁO HIẾU ĐÃ ĐẾN

Sau ngày **cảm tạ Chúa** (1/11) đã ân thưởng tổ tiên, ông bà cha mẹ, các người thân của chúng ta trên Thiên đàng.

Mùa báo Hiếu bắt đầu với lễ kính nhớ Các Đấng, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Con cháu nhắc nhau xin lễ cầu nguyện trong nhà thờ, thăm viếng phần mộ của ông bà, cha mẹ và các thân nhân đã qua đời, bày tỏ lòng biết ơn, hiếu kính đối với các Đấng đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tâm tình hiếu thảo thúc đẩy chúng ta **thiết lập bàn thờ** để hằng ngày chúng ta thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ nội ngoại, thấp nén nhang tưởng nhớ các ngài. Ôn nghĩa cao dày của các ngài được ví:

*Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo con.*

Đạo hiếu của người Công giáo, đã được nâng lên bằng một giới răn thứ tư của Chúa, tức là phải thờ cha kính mẹ mới giữ trọn giới răn của Chúa. Người Công giáo **hằng ngày** cầu nguyện cho các bậc sinh thành, dưỡng dục trong Thánh lễ, mà còn có cả một tháng để báo Hiếu cách đặc biệt.

Như vậy, tháng 11 là cơ hội thuận tiện để con cháu tỏ lòng **tri ân, hiếu thảo, tưởng nhớ** và **biết ơn** các bậc tiền bối kính yêu, đồng thời báo đáp phần nào bằng cách dâng những công phúc chúng ta lập, những lời kinh kèm theo các việc Bác ái chúng ta làm, đặc biệt là dâng các Thánh lễ để cho các ngài được nghỉ yên muôn đời.

II. THÁNG AN PHÚC DÀNH CHO CÁC LINH HỒN

Người Mẹ Giáo hội dành nhiều phương thế để cứu các linh hồn còn trong luyện ngục. Đó là những lời kinh với ân đại xá dâng lên Thiên Chúa để nhường cho các linh hồn. Ngoài ra, những việc lành phúc đức cũng có giá trị cứu các linh hồn như vậy. Đặc biệt là xin Thánh lễ cầu cho các linh hồn, cách riêng các linh hồn mồ côi.

Mầu nhiệm Hiệp Thông mời gọi chúng ta kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời mau lên chốn nghỉ ngơi.

Cầu nguyện cho các linh hồn còn là đòi buộc của tình Bác ái. Lạy lường nào đong cho kẻ khác, sẽ được Thiên Chúa đong trả lại như vậy. Các linh hồn đang được thanh luyện đang mong chờ nơi chúng ta gọi cho họ nhiều Thánh lễ, nhiều tràng chuỗi Mân Côi để họ mau về hưởng nhan thánh Chúa.

III. KẾT: Ngoài ra tháng 11 nhắc mỗi người chúng ta **nhớ đến giây phút cuối đời** của mình, nó đến cách bất ngờ, nên ngay bây giờ chúng ta phải lo sống giây phút hiện tại thật đầy đủ bằng cách:

- **Chu toàn bốn phận** đối với gia đình, đối với Giáo hội và đối với tha nhân, đặc biệt đối với người nghèo, người bất hạnh.
- **Hãy tìm ý Chúa mà thực hiện** nơi các biến cố.
- **Hãy đem lại nhiều niềm vui, niềm hy vọng và hạnh phúc** cho kẻ khác.



SÔNG LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM B

SUY NIỆM BÀI TIN MỪNG

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

LM. ĐAMINH PHẠM KHẮC DUY

CÁC THÁNH LÀ AI?

Hoà cùng niềm vui chung của Giáo Hội Hoàn Vũ mừng lễ các Thánh Nam Nữ. Quả thật, việc mừng lễ Các Thánh không chỉ mang lại cho chúng ta niềm vui chung, nhưng còn để nhắc nhở chúng ta hướng về một đời sống vĩnh cửu ở đời sau. **Vậy các ngài là ai? Con đường nên thánh của các ngài như thế nào?**

1. Các Thánh là ai?

Khi nói đến Các Thánh chúng ta hay hình dung đó là những con người siêu phàm, khác thường, là những con người đạo đức đến cù

lần, suốt ngày chỉ biết đọc kinh và ngoài ra không biết làm gì nữa. Đàng khác, các tranh ảnh về các thánh thường hay vẽ thêm một vòng hào quang trên đầu các Ngài, khiến cho nhiều người muốn đến gần nhưng lại e ngại, vì thấy hào quang ấy sáng quá, và nhất là thấy không phù hợp với mình hoặc mình không với tới được.



Tất cả những suy nghĩ như thế đều có lý do, thế nhưng thực ra, Các Thánh cũng là những con người hết sức bình thường như chúng ta, song họ lại là những con người dám sống một cách phi thường, dám làm những việc bình thường một cách phi thường, dám sống chết cho Tin mừng của Chúa, cho lý tưởng và sự chọn lựa của mình. Các Thánh là những người trung thành

đi hết chặng đường của cuộc đời con người, các ngài đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp và ngày nay, các ngài đang được hưởng vinh phúc trên Thiên quốc nơi mà Thiên Chúa đã hứa ban **“Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chúng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.”**

Họ là ông bà cha mẹ, anh chị em ruột thịt; họ là những người chúng ta đã từng quen biết, và có khi họ là những người hàng xóm láng giềng, những người hàng ngày đã từng sống bên cạnh chúng ta.

Không phải tự nhiên mà họ được đứng trong hàng ngũ các thánh, nhưng theo lời của sách Khải Huyền, sở dĩ họ được như vậy, là vì họ đã phải trải qua đau khổ lớn lao, họ đã giặt và tẩy áo mình trong Máu Con Chiên là Đức Giêsu.

“Vì thế, họ được châu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người; Đấng ngự trên ngai sẽ cầm lều của Người cho họ trú ẩn. Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chặn dất và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và

Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.” (Kh 7,15-17).

2. Con đường nên thánh của họ như thế nào?

Chúng thường nghĩ rằng con đường nên thánh là dành cho các linh mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ dành cho một số ít người. Nếu chúng ta suy nghĩ như thế thật chưa chính xác, vì nên thánh đó là bổn phận và nhiệm vụ chung cho tất cả chúng ta. Bởi vì nên thánh là điều mà Thiên Chúa muốn tất cả mọi người trở nên trong chương trình cứu độ của Ngài: ***“Điều Thiên Chúa muốn là anh em được cứu độ”***. Việc nên thánh, không chỉ là một lời mời gọi, nhưng còn là một lệnh truyền: ***“Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh”***. Thế nên, không có gì có thể ngăn cản chúng ta nên thánh.

Nhưng để có thể trở nên những vị thánh, chúng ta không có con đường nào khác, ngoài con đường mà Đức Giêsu Kitô và các thánh đã đi, đó chính là con đường Tám Mối Phúc thật.

Đức Kitô mời ta có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, nghĩa là hoàn toàn tin thác vào một mình Thiên Chúa. Ngài dạy chúng ta hãy có lòng khát khao sự công chính và chỉ mong làm trọn ý Ngài. Trong tương quan với tha nhân, Đức Kitô mời ta có lòng thương xót, sẻ chia và biết đồng cảm với những người bất hạnh. Giữa một thế giới đầy dẫy những lọc lừa, toan tính, Ngài dạy chúng ta hãy có tâm hồn trong sạch, nghĩa là hãy sống một đời sống ngay thẳng, chân thành. Sau cùng, Đức Giêsu dạy chúng ta hãy có tinh thần xây dựng hòa bình nghĩa là chăm lo cho sự phát triển của con người và đấu tranh cho công bằng xã hội.

Nên thánh còn là để cho ánh sáng lời Chúa được tỏa chiếu qua cuộc đời của chúng ta. Nên thánh là để cho tình yêu chi phối toàn bộ cuộc sống, là ra khỏi cái tôi hẹp hòi của mình để sống hết tình cho Thiên Chúa và tha nhân. Nên thánh là luôn lắng nghe tiếng Chúa và trung thành đáp lại trong giây phút hiện tại. Nên thánh là yêu mến cuộc sống mà Chúa tặng trao, là thuộc trọn về Chúa, là để Chúa chiếm lấy cuộc đời mình.

Vì thế ngày hôm nay mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, Chúng ta hy vọng, vì các ngài tuy là những con người bình thường, nhưng với sự trợ giúp của ơn Chúa, các ngài đã vượt qua chính bản thân mình, chiến thắng những sự cám dỗ của trần thế này để được hưởng trọn hạnh phúc Nước Trời.

Vậy với chúng là những người cũng đang tiền về quê trời như các ngài, chúng ta cũng sẽ chiến đấu và chiến thắng để cũng được hưởng hạnh phúc trên Nước trời như các ngài. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết tận dụng mọi cơ hội, mọi khả năng để nên thánh theo lời mời gọi của Chúa, dẫu rằng, mỗi chúng ta vẫn còn nhiều những bất toàn và khiếm khuyết, với sa ngã của quá khứ và mỏng giòn của hiện tại.

Lạy các Thánh Nam Nữ! Xin cầu cho chúng con. Amen.

31ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE B
SOLEMNITY OF ALL SAINTS
GOSPEL: MATTHEW 5:1-12

A HOLY VOCATION FOR EVERYONE

THẦY TÔMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN

Background

Every year the Mother Church celebrates November 1st as the Solemnity of All Saints. On this day, the Gospel we proclaim reminds us Jesus' teaching about what real happiness is - the Beatitudes. Through this feast, the Saints remind us of the ultimate goal of our existence on earth: the eternal life in heaven with ones who practice the Beatitudes and are blessed.

What is real happiness?

Very often we are taught by others how to achieve happiness. It is easy to have these instructions on the internet, TV, magazines. Contrary to what we long for, sometimes these instructions bring us false or superficial happiness, or even unhappiness and troubles. Why does it happen? What will make us really happy? In the Sermon on the Mount today, Jesus teaches us the way to be happy or blessed, the way leading to real and genuine happiness. But in



fact, the blueprint of happiness that Jesus gives us reflects almost contrary to what the world defines. The Beatitudes seem strange to the ears of readers. However, in this feast, the Saints give us proof of people who lived the spirit of the Beatitudes as Jesus lived.

Who are Saints?

As Pope Francis said, “The Saints are not supermen, nor were they born perfect. They are like us, like each one of us. They are people who, before reaching the glory of heaven, lived normal lives with joys and sorrows, struggles and hopes.” What makes them Saints? They are real people from every section of life who met the challenge of Christianity and conquered it. The Church’s experience shows that every form of holiness, even if it follows different paths, always passes through the way of the Cross. When recognizing God’s love, the Saints undoubtedly persevered in following the way of Christ with courage in their lives - the way of the Cross. They suffered much adversity, persecution, suffering, trial and death without hate or hatred, but with peace and joy in their hearts. Through self-denial and responding to evil with good, they made the love of God real in the world and heaven true on earth. They lived the Beatitudes of our Gospel today (Matt 5:1-12). The Saints were happy because they were poor in spirit, meek, hungry and thirsting for righteousness, merciful and clean of heart. That is the life of a

Saint, who has gone before us, who lives now around us and who is praising and worshipping God in heaven.

Becoming a Saint: Why not?

After being baptized, each of us has a vocation to become a saint. Looking at the shining example of the Saints reawakens within us the great longing to be like them: happy to live near God, in his light, in the great family of God's friends. Being a Saint means living close to God, to live in his family even though we face obstacles in our daily lives. And this is the vocation for us all.

But how can we become holy, friends of God? Very often we at first think that being a Saint needs much extraordinary effort. Rather than a human effort, then, it is first and foremost a grace of God for those who trust in God. It is not just the Saints themselves who achieved this victory over the trials and temptations during their lives. It is the grace of God acting in them. It is God's victory.

The example of the Saints encourages us to follow in their footsteps and to experience the joy of those who trust in God. The Saints give us a message: Only with God can the impossibility become a possibility. They tell us: trust in the Lord because he is a good friend always at our side on the journey to our sweet home: Heaven. Remember that Saints are all around us on this journey. They are now gathering around the throne of God and they can intercede for us. Through their prayers we may join with them one day in heaven by sharing in God's victory just as they have.

Through this feast the Saints remind us about our ultimate goal on earth, about who we are and about where we come from and where we will return. Our celebration today is a reflection of heavenly celebration. At present we are getting a foretaste of what will happen in heaven. Uniting with all the angels and saints who are gathering around God, here on earth we praise and worship God: "Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory".

Let us always entrust our prayers to the intercession of All Saints, and in particular, of Mary, Queen of All Saints.



Nẻo đường con đi

MARIA HUỲNH THỊ THU HƯƠNG - CÂY RỎI (SN. 1998)
GIẢI TRIỂN VỌNG - GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN
LẦN V - 2014

*Khuôn nhạc trắng chưa ai thêu dệt,
Nốt nhạc thiêng nối kết muôn cung.
Du dương phủ khắp không trung,
Bàn tay Chúa tạo chập chùng cao xanh.
Gieo từng nốt tạo thành khúc hát,
Lời tri ân ngào ngọt tỏa lan.
Trần gian gai góc giăng trần,
Đưa nguồn hồng phúc bình an xuống trần.
Đời ngắn ngủi con cần sức sống,
Ánh hừng đông sáng động yêu thương.
Thương con Chúa gọi lên đường,
Câu kinh sớm tối vâng dương tuyệt vời.*





ĐỨC THÁNH CHA SẼ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÁO DÂN, GIA ĐÌNH VÀ ĐỜI SỐNG

Theo thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, hôm thứ Năm 22-10-2015, **Đức Thánh Cha Phanxicô** đã loan báo với Thượng Hội đồng Giám mục rằng ngài quyết định thành lập một Cơ quan mới để phụ trách các vấn đề của giáo dân, gia đình và đời sống; và điều này nằm trong kế hoạch cải tổ Giáo triều Roma.



Đức Thánh Cha nói: “Tôi đã quyết định thành lập một Cơ quan mới có thẩm quyền trong các lĩnh vực về Giáo dân, Gia đình và Đời sống; cơ quan này sẽ thay thế Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình”.

“Để thực hiện điều này, tôi đã lập một Ủy ban đặc biệt có nhiệm

vụ soạn ra một văn bản phác thảo thẩm quyền của cơ quan mới về phương diện giáo luật. Văn bản sẽ được đưa ra thảo luận trong Hội đồng Hồng y tư vấn tại khoá họp sắp tới đây vào tháng Mười Hai”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngoài các Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân và Gia đình, Hàn lâm viện Tòa Thánh về Đời sống cũng sẽ hợp nhất với Cơ quan mới.

Quyết định của Đức Thánh Cha rất quan trọng vì nó hợp nhất ba cơ quan riêng biệt một cách hợp lý; và cũng nhằm tạo sự quan tâm nhiều hơn các vấn đề liên quan đến giáo dân trong Giáo hội.

Nhiều người đã dự đoán Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đưa ra quyết định trên đây, từ khi ngài thành lập Hội đồng Hồng y tư vấn để giúp ngài cải tổ Giáo triều Roma ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng hồi tháng Ba năm 2013.

Hội đồng Hồng y tư vấn được thành lập vào tháng Tư 2013, ban đầu gồm 8 Hồng y từ khắp nơi trên thế giới, sau đó mở rộng thành 9 vị.

Hội đồng nhóm họp lần đầu vào tháng Mười năm đó và tại một cuộc họp báo ngày 03-10-2013, cha Federico Lombardi Giám đốc Phòng Báo chí Tòa

Thánh cho biết “Hội đồng cũng có kế hoạch quan tâm đặc biệt hơn các vấn đề liên quan đến giáo dân, để chiêu kích này của đời sống Giáo hội được nhìn nhận cách đúng đắn và hiệu quả, và được Giáo hội quản trị”.

Cha nói thêm: “Nay đang có một Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, nhưng còn phải nghĩ cách củng cố lĩnh vực này”.

Đức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa, người giữ chức vụ đồng điều phối Hội đồng Hồng y tư vấn, đã từng nói rằng cải tổ Giáo triều có thể phát huy vai trò của giáo dân trong Giáo hội bằng cách thành lập một Bộ Giáo dân, trong đó bao gồm các Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Giáo dân, và Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống.

Thế nên người ta ghi nhận rằng mong muốn cải tổ Giáo triều Roma là để hợp lý hóa Giáo triều bằng cách giảm bớt số Hội đồng Tòa Thánh, và xếp chung các Hội đồng này vào trong các Bộ, vốn sẽ tăng thêm.

Trong thông báo của Đức Thánh Cha Phanxicô, cơ quan mới được gọi là dicastero - một thuật ngữ dùng cho cả Bộ lẫn Hội đồng Tòa Thánh. Tuy Đức Thánh Cha không gọi cơ quan mới là một Bộ, nhưng vẫn có lý

do để mong như thế - dựa vào các phát biểu của Đức Hồng y Rodriguez, cũng như thực tế là nó sẽ bao gồm cả hai Hội đồng Tòa Thánh hiện tại.

Năm 2014 đã có một số suy đoán rằng “Bộ Giáo dân” sắp được thành lập cũng sẽ bao gồm Hội đồng Tòa Thánh về Chăm sóc mục vụ sức khỏe, nhưng thông báo của Đức Thánh Cha đã không xác nhận dự đoán này.

Hội đồng Hồng y tư vấn đã gặp nhau lần gần nhất vào tháng Chín vừa qua, và được biết các ngài đã chính thức đệ trình Đức Thánh Cha đề nghị thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống.

Qua đó, các ngài quyết định rằng Hội đồng Tòa Thánh về Chăm sóc mục vụ Sức khỏe sẽ không nằm trong ‘Bộ giáo dân’, nhưng thuộc về một Cơ quan mới khác, đặc trách về bác ái, công lý và hoà bình; Cơ quan này hẳn cũng bao gồm các Hội đồng Tòa Thánh: Công lý và Hòa bình, Di dân, và Cor Unum.

Tuy thông báo mới đây của Đức Thánh Cha không nói gì đến một cơ quan mới đặc trách về bác ái, công lý và hoà bình, nhưng người ta vẫn cho rằng cơ quan này có thể được đề cập trong những tháng tới.

Khoá họp tiếp theo của Hội

đồng Hồng y tư vấn dự kiến diễn ra vào tháng Mười Hai 2015.

Trong Công nghị Hồng y ngày 12-2-2015, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng cải tổ “bao giờ cũng là để gia tăng sự hài hoà trong công việc của các cơ quan và văn phòng khác nhau, để đạt được sự hợp tác hiệu quả hơn trong đó tính minh bạch tuyệt đối sẽ làm nên tính công nghị và tính hiệp đoàn đích thực”.

“Tự nó, cải tổ không phải là một mục đích, nhưng là một phương cách làm chúng tá mạnh mẽ của người Kitô hữu; để công cuộc Phúc âm hoá hữu hiệu hơn; để thúc đẩy tinh thần đại kết có hiệu quả; và khuyến khích cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn với mọi người”.

Công cuộc cải tổ Giáo triều Roma của Đức Thánh Cha Phanxicô đã dẫn đến việc thành lập Quốc vụ viện Kinh tế (ngày 24-02-2014) và Quốc vụ viện Truyền thông (ngày 27-06-2015).

Cuối cùng, người ta mong đợi rằng nhờ sự trợ giúp của Hội đồng Hồng y tư vấn, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một Tông hiến mới để tổ chức lại Giáo triều Roma. Giáo triều hiện nay căn cứ trên Tông hiến Pastor bonus của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1988.



KỶ NIỆM 50 NĂM TUYÊN NGÔN NOSTRA AETATE: BUỔI TIẾP KIẾN CHUNG LIÊN TÔN ĐẦU TIÊN

Thứ Tư 28-10-2015, lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ trì một buổi tiếp kiến chung liên tôn nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate, một văn kiện quan trọng của Công đồng Vatican II đã giúp Giáo hội Công giáo mở ra đối thoại với các tôn giáo ngoài Kitô giáo.

600 khách mời thuộc mọi truyền thống tôn giáo

Theo Hội đồng Toà Thánh Đối thoại liên tôn, đây là “buổi tiếp kiến chung liên tôn đầu tiên”. Sau một Hội nghị quốc tế ba ngày đánh dấu kỷ niệm năm mươi năm công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate, các tham dự viên Hội nghị này sẽ cùng với các “anh chị em của nhiều tôn giáo khác nhau” tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 28-10-15.

Tuyên bố của Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn (PCID) cho biết: “Đây sẽ là dịp tạ ơn Chúa vì những kết quả gặt hái được trên con đường đối thoại liên tôn trong suốt năm mươi năm qua và xin Chúa chúc lành cho con đường phía trước”.

Mong ước của

Đức Giáo hoàng

Một thành viên của PCID nói: “Đức Giáo hoàng đã bày tỏ mong muốn gặp gỡ các đại diện của tất cả các truyền thống tôn giáo và bài diễn văn của ngài trong dịp này sẽ là một bài giáo lý về đối thoại liên tôn”. Tổng cộng có 600 thành viên thuộc nhiều truyền thống tôn giáo khác nhau đã được mời tham dự buổi tiếp kiến chung này.

Với Tuyên ngôn Nostra Aetate do Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố ngày 28-10-1965, Giáo hội Công giáo khẳng định mong muốn đối thoại với “các tôn giáo ngoài Kitô giáo” để thúc đẩy “tình huynh đệ phổ quát”.

Giáo dục vì hoà bình

Tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Grêgôriô từ ngày 26 đến 28-10, Hội nghị quốc tế kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate mở đầu với hai bài diễn văn của Đức Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Đối thoại liên tôn và Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng

Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu, đồng thời đặc trách về quan hệ với Do Thái giáo. Hội nghị bế mạc với bài diễn văn của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin về đề tài “Giáo dục vì hoà bình”.

Trong số các tham dự viên Hội nghị này, có imam Izzeddine Elzir, Chủ tịch Liên hiệp Cộng đồng Hồi giáo tại Italia, và bà Nayla Tabbara, giáo sư Khoa tôn giáo học và Hồi giáo tại Liban, và là người đồng sáng lập Tổ chức học hỏi liên tôn và đoàn kết tinh thần ADYAN cùng với cha Fadi Daou.

Ngoài ra còn có rabbi Riccardo Di Segni, Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại Roma, rabbi David Rosen, Giám đốc quốc tế phụ trách các quan hệ liên tôn của Ủy ban Do thái Hoa Kỳ, và cả Hoà thượng B. Wimalaratana, Chủ tịch Cộng đồng Phật giáo Bellanwila tại Sri Lanka.

Gặp gỡ Assisi

Tuyên bố của PICD còn nói thêm: “Tuyên ngôn Nostra Aetate “đã và đang phản ánh mong muốn của Giáo hội là gặp gỡ mọi người và khuyến khích con cái mình bước vào cuộc đối thoại tích cực với các tín hữu khác bằng tình yêu”.

Sáng kiến chưa từng có về buổi tiếp kiến chung liên tôn này cũng đánh dấu kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi ngày

27-10-1986, trong đó Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và nhiều đại diện các tôn giáo khác từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau cầu nguyện cho hoà bình.

Hai mươi năm sau Nostra Aetate - một trong những văn

kiện quan trọng của Công đồng Vatican II, cuộc gặp gỡ-cầu nguyện này đã mở ra một hình thức hoàn toàn mới mẻ của đối thoại liên tôn và đã khai sinh “Tinh thần Assisi”, theo kiểu nói của vị Giáo hoàng người Ba Lan.



Tòa Thánh trao Sắc lệnh Thành lập Học viện Công giáo Việt Nam

Thứ Tư 21/10/2015, Bộ Giáo dục Công giáo của Tòa Thánh chính thức trao **Sắc lệnh Thành lập Học viện Công Giáo Việt Nam**, nhân dịp Đức **Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc** - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức **Cha Giuse Đinh Đức Đạo** - Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo Việt nam sang Roma tham dự Thượng Hội Đồng Giám mục. Sắc lệnh này được ấn ký ngày 14/09/2015 - Lễ Suy tôn Thánh Giá.

Đây là một tin rất vui cho Giáo hội Việt Nam.



ĐÊM HỘI NGỘ GIỚI TRẺ GIÁO HẠT TÂN ĐỊNH LẦN V THỨ BẢY 07/11/2015

Thân mời các bạn trẻ thuộc giáo hạt Tân Định tham dự đêm **Đại hội thường niên lần thứ tư** với chủ đề: **TIM CHÚA – TIM CON** được tổ chức tại **Giáo xứ Tân Định**. Chương trình có sự hiện diện của Đức **Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm**, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự thánh lễ cùng Quý cha trong giáo hạt.

Ngoài ra có sự góp mặt của đại diện các giáo xứ trong các tiết mục, đặc biệt lần này chúng ta cùng giao lưu làm quen với ca sĩ Công giáo: **Micae Thanh Sử**.

Chương trình bắt đầu từ 16g30 đến 21g30.

Liên hệ **văn phòng mỗi giáo xứ** để nhận vé tham dự.

Ban Mục Vụ Giới trẻ hạt Tân Định thân mời!



TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN ĐỊNH MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời quý Phụ Huynh các Lớp Giáo lý của Trường Giáo lý Tân Định đến tham dự buổi họp Phụ huynh đầu năm để nắm bắt Thông tin Chương trình Năm học Giáo lý.

Thời gian: **9g15 Chúa Nhật 01/11/2015.**

Địa điểm: **Hội trường Giáo xứ tại Lầu 3.**

THÔNG BÁO VỀ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CÁC ĐẰNG LINH HỒN

Lễ các Thánh Nam Nữ, **Chúa nhật ngày 01/11/2015**, sẽ có 7 Thánh lễ tại Nhà thờ:

SÁNG: 5g00, 6g15, 7g30 và 9g00,

CHIỀU: 16g00, 17g30 và 19g00.

Lễ các Đấng Linh hồn, **Thứ hai ngày 02/11/2015**, sẽ có 4 Thánh lễ tại Nhà thờ: **5g00, 6g15, 17g30 và 19g00.**

VIẾNG NHÀ THỜ VÀ NHÀ CHỜ PHỤC SINH

Từ trưa ngày Lễ các Thánh đến nửa đêm Lễ các Đấng, chúng ta viếng Nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại xá. Nên nhường cho các linh hồn.

Từ ngày **01/11 đến 08/11** viếng Nhà Chờ Phục Sinh cầu cho các linh hồn, được hưởng 1 ơn Đại xá. Nên nhường cho các linh hồn.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi.

CHÚC MỪNG BỐN MẠNG

Thứ Ba, ngày 03/11/2015, Lễ kính **Thánh Martinô Pores**, là Bốn mạng Anh **Martinô Nguyễn Mạnh Lâm - Phó Đạc trách** giáo dục Kitô giáo. Hội Đồng Mục Vụ xin chúc mừng **Anh** và tất cả quý **Ông**, quý **Anh** mang Thánh hiệu **Martinô**. Kính chúc quý **Ông** và quý **Anh** tràn đầy Thánh ân và noi gương Thánh nhân để làm sáng danh Chúa.

CHÚC MỪNG RỬA TỘI

Sáng Chúa Nhật 25/10/2015 lúc 10g15 tại Thánh đường GX Tân Định, Cha **Daminh Phạm Khắc Duy** đã ban Bí tích Rửa tội cho các em: **1. Giuse Bùi Hoàng Sơn Hải; 2. Phêrô Maria Nguyễn Minh Nhật**. Mừng đón các em vừa gia nhập vào Giáo Hội, mến chúc các em tràn đầy ơn Chúa, khỏe mạnh, mau lớn.



1/ **Đôi thứ nhất:**

Anh **Phêrô Trịnh Bửu Nguyên**. (Tân tông) SN 16/01/1986 tại TpHCM.

Con ông Trịnh Bửu Chung và bà Lê Thu Hồng.

Ngụ tại 172/6 Đặng Văn Ngữ, P.14, Phú Nhuận. Thuộc GX. Tân Hòa.

Xin kết hôn với:

Chị **Anna Nguyễn Thị Huỳnh Mai**. SN 01/09/1991 tại TpHCM.

Con ông Giuse Nguyễn Trần Văn và bà Anna Nguyễn Thị Thu Huỳnh.

Ngụ tại 256/21C Pasteur, P8, Q3 thuộc GX.Tân Định.

2/ **Đôi thứ hai:**

Anh **Micae Phạm Thiên Anh**. (Tân tông) SN 1982.

Con ông Phạm Ngọc Suong và bà Lê Thị Trang.

Trước ở 37/11 Trần Quốc Toản, P8, Q3 thuộc Gx.Tân Định, nay ngụ tại Gx.Phú Xuân, Giáo phận Sài Gòn.

Xin kết hôn với:

Chị **Têrêsa Nguyễn Ngọc Lan Chi**. SN 1988.

Con ông Giuse Nguyễn Ngọc Anh và bà Maria Đinh Thị Vui.

Hiện thuộc GX.Thánh Giuse, Giáo phận Xuân Lộc.

3/ **Đôi thứ ba:**

Anh **Augustinô Trần Tuấn Anh**. SN 17/02/1986 tại TP HCM.

Con ông Trần Văn Dũng và bà Lucia Nguyễn Thị Hồng Hương.

Ngụ tại 238B Pasteur, P6, Q3. Thuộc GX. Tân Định.

Xin kết hôn với:

Chị **Anna Phạm Ngọc Thiên Kim**. SN 08/10/1991 tại TpHCM.

Con ông Phaolô Phạm Phú Phong và bà Maria Ursula Đinh Thị Hồng Loan.

Ngụ tại 119/19/38 Nguyễn Văn Cừ, P2, Q5. Thuộc GX. Chợ Quán.

Xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho ba đôi hôn phối đang chuẩn bị ký giao ước tình yêu. Nếu ai thấy có ngăn trở hôn phối, xin báo cho Cha Sở.

GIÚP GIÁO XỨ NGHÈO

Ngày Chúa Nhật 25/10/2015, giáo dân Tân Định đã quảng đại giúp đỡ cho Giáo xứ Thành Triệu thuộc Giáo phận Vĩnh Long số tiền là **147 triệu đồng** để xây dựng Nhà Xứ và Nhà Giáo lý. Giáo dân Giáo xứ Thành Triệu hết lòng tri ân Cha Sở và giáo dân Tân Định.



PHÁP LUẬT

LUẬT SƯ TƯ VẤN

*Kính gửi Trang Pháp luật của Tờ Tin Tân Định
Tôi tên Lê Thị Định, sinh năm 1968, tôi có câu hỏi với nội dung như sau: Bố chồng tôi đã làm thủ tục cho chồng tôi đứng tên miếng đất sau khi chúng tôi kết hôn (đã có sổ đỏ). Nay chồng tôi bán miếng đất, các anh chị chồng tôi không đồng ý cho chồng tôi bán, nói đây là đất tổ tiên cho để ở chứ không được bán đứng hay không? Trong trường hợp này tôi có quyền hạn gì không?*

Trả lời:

Kính chào chị Định:

Theo như nội dung thư mà chị Định trình bày, thì Bố chồng bạn đã tặng cho cho chồng bạn quyền sử dụng đất và đã hoàn tất việc sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì bạn không trình bày rõ là việc bố chồng bạn tặng cho chồng bạn có kèm theo điều kiện không được bán hay không nên ở đây tôi phân tích cả hai trường hợp có và không có điều kiện để bạn nắm được:

+ Bố chồng bạn tặng cho không có điều kiện: Thì chồng bạn có quyền chuyển nhượng mà các anh chị em của chồng bạn hoặc bất kỳ người nào khác đều không có quyền can thiệp vào việc chuyển nhượng của chồng bạn.

+ Bố chồng bạn tặng cho có điều kiện là “Không được bán”, điều kiện tặng cho được quy định trong Hợp đồng, thì chồng bạn có nghĩa vụ tuân thủ điều kiện này chỉ với bố chồng bạn mà không phải với anh chị em chồng bạn hay bất cứ người nào khác.

Nếu chồng bạn vi phạm nghĩa vụ bằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bán đất), theo quy định tại khoản 3 Điều 470 Bộ luật Dân sự 2005 đã nêu trên, chỉ có bố chồng bạn mới có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp bố chồng bạn không còn, nghĩa vụ thực hiện đúng điều kiện tặng cho cũng không còn, chồng bạn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.

Nhu vậy, trong mọi trường hợp, anh chị em chồng bạn không phải là người tặng cho và không có quyền hạn chế chồng bạn trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Bạn có quyền lợi gì không?

Trong nội dung thư bạn không trình bày rõ sự việc, nên tôi xin phân tích từng trường hợp như sau:

+ Trong trường hợp Bố chồng bạn cho riêng chồng bạn, và chồng bạn không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng (Theo quy định của Luật HN & GD) như vậy, chồng bạn có toàn quyền đối với tài sản này.

+ Trong trường hợp Bố chồng bạn cho riêng chồng bạn, và chồng bạn đã làm thủ nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng, thì bạn và chồng bạn có quyền ngang nhau về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản này.

LS. HOÀNG CAO SANG

TRƯỞNG VPLS HOÀNG VIỆT LUẬT



Nên thuốc nhờ nhiều mặt giáp công

BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Theo nhận định của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) không dưới 70% trường hợp bệnh lý liên quan mật thiết hoặc với rối loạn biến dưỡng, hoặc với suy yếu sức đề kháng, hoặc cả hai. Hai nhân tố này bao giờ cũng có mặt

trong bệnh ung thư, nếu không trước khi phát bệnh thì sau khi được điều trị, hoặc trước có rồi, sau nặng hơn. Trên cơ sở vừa phân tích, biện pháp nào vừa tăng cường sức đề kháng, vừa điều chỉnh biến dưỡng đều mang ý nghĩa phòng bệnh cũng như gia tốc tiến trình phục hồi. Không quá khó nếu đừng quên một phương tiện rất gần trong tầm tay: hoạt chất **Betaglucan** trong các loại nấm nên thuốc!

Nếu nhà điều trị ở phương Tây mới dùng nấm như thuốc trong phác đồ điều trị nhiều bệnh chứng nghiêm trọng từ vài chục năm gần đây thì thầy thuốc y học cổ truyền phương Đông đã biết rất rõ về hiệu năng phòng và chữa bệnh của nấm từ nhiều ngàn năm. Mặt khác, cũng nhờ các nhà khoa học ở phương Tây trong vài thập niên gần đây đã chọn Đông Y như nguồn tư liệu hàng đầu để nghiên cứu cho sản phẩm và liệu pháp mới nên tác dụng nên thuốc của nhiều loại nấm như Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Thông, nấm Nại... đã được xác minh qua hàng loạt công trình khảo sát trên lâm sàng cũng như trong thực nghiệm.

Nếu Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo... quá quen thuộc với người dân châu Á vì đã từ lâu có tên trong dược điển thuốc chống ung thư của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc ... thì các loại nấm này nay cũng đang được nhiều thầy thuốc ở châu Âu kết hợp trong phác đồ điều trị bệnh mãn tính như thấp khớp, dị ứng, viêm gan ... và nhất là cho bệnh nhân ung thư, từ khi các nhà nghiên cứu phát hiện hai đặc tính nổi bật của Betaglucan trong nấm. Đó là

- hung phấn hoạt tính của thực bào và bạch cầu để truy sát tế bào ung thư
- cải thiện chức năng giải độc của lá gan, trái thận, khung ruột
- điều chỉnh biến dưỡng chất béo và chất đường
- ngăn ngừa thiếu dưỡng khí nội bào thông qua tác dụng cải thiện tuần hoàn vi mạch
- ức chế tác hại của siêu vi gây ung thư

- trung hòa độc chất sinh ung thư nội tại cũng như ngoại lai

Tổ chức FDA ở Hoa Kỳ chắc chắn có lý do vững chắc khi xếp nấm vào nhóm thực phẩm phòng ngừa ung thư. Bên cạnh tác dụng dược lý, dùng nấm hay thành phẩm có Betaglucan còn thêm nhiều lợi điểm nhờ tác dụng

- ổn định thể trọng ở người có khuynh hướng béo phì
- cân bằng đường huyết ở người bệnh tiểu đường có lượng đường trong máu dễ dao động
- hỗ trợ tác dụng của nhiều loại dược phẩm như thuốc trị bệnh gút, giảm đau, cao huyết áp, trầm cảm...
- cải thiện tiêu hóa cho người hay táo bón

Vì Betaglucan là 1 nhóm hoạt chất nên nếu phối hợp nhiều loại nấm trong một thành phẩm bao giờ cũng có lợi hơn chỉ dùng độc vị. Nhiều tay vỗ nên tiếng, nhiều mặt giáp công bao giờ cũng hữu hiệu hơn khi đối đầu với tế bào ung thư trăm muu ngàn chước.

